

# 8nde Gilde 50 år

Udarbejdet af Jubilæumsudvalget

Per Gissel  
Bernt Santesson  
Jørgen Peter Mossdorf  
Frank Lydloff  
Mogens Foss  
Kaj Palsgaard Andersen

Udvalget retter en tak til  
Jesper Hansen  
for assistance  
med redigeringen  
af jubilæumsskriftet.

Produktion: Novagraf A/S, Aalborg  
Grafisk tilrettelægning: Bernt Santesson



# 8. Sct. Georgs Gilde Aalborg 1983 - 2008

Gildebrødrenes tanker og erindringer, udgivet ved 50-års jubilæet den 14. maj 2008

# SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK



## ANERKENDELSE

*S*ct. Georgs Gilderne i Danmark anerkender herved Oprettelsen af

8 Sct. Georgs Gilde i ..... AALBORG .....

med følgende første Gildeledelse:

Gmst.: Lærer Olaf Hansen .....

Gksf.: Lærer Christian Schougaard .....

Gskm.: Grosserer Tage Severinsen .....

København, den 14 Mai 1958 .....

*B. Løgind*  
Landsildemester



## 50 år med 8. Gilde

*Ove Vedel*

8. Gilde fik ikke nogen nem fødsel. Det var nemlig en meget vanskelig proces at få landsgildeledelsens grønne lys for den lille ny. Men efter en sej kamp, som er beskrevet i 25 års jubilæumsskriftet, lykkedes det omsider for 15 entusiastiske mandfolk at få lov til deres forehavende, og den 14. maj 1958 blev så fødselsdatoen.

Her 50 år efter er der stadig ti aktive tilbage fra den første halve snes år, heraf to fra 1958. En væsentlig årsag hertil må være, at vi på den tid var omkring 30 år ved optagelsen, ligesom vore særlove og bestemmelser medførte et stort fremmøde og skærpet interesse for gildearbejdet, som til gengæld gav et stort udbytte i form af godt kammeratskab og givende stunder. Heldigvis har vi kun en enkelt gang måttet anvende særlovens punkt 4 med eksklusion til følge.

### *Traditioner, samvær og kammeratskab*

Lige fra Gildets start er der skabt traditioner, hvor samværet og kammeratskabet har været de bærende elementer. Blandt de mange, som stadig lever, er fællesgildehallen med 9. Gilde i juni måned ude i naturen. Vi mødtes første gang i 1970 hos Ellen Højer på Kinnerupgaard, men har de sidste åringer taget turen til Tyvdalhøj. Tak piger, I er bare herlige.

Den årlige julestue fik et stille og roligt endeligt, men i stedet er vor nytårsgildehal henlagt til Aalborg Kloster. Denne nytårsgildehal er en meget, meget givende tradition, hvor vore damer får et indtryk af, hvad vi bruger tiden til, ligesom

den efterfølgende spisning er præget af munter samtale og godt humør.

Den arbejdsgang, som erfaringen løbende skabte i de første 25 år, hvor eventuelle fejltagelser blev luget væk, gav, sammen med de mange tiltag, et solidt grundlag for at fortsætte i samme spor i den næste 25 års periode. Receptionen i anledning af jubilæet bar da også præg af respekt fra de øvrige gilder, ligesom landsgildeledelsen ikke kunne gøre andet end at tilstå, at 8. Gilde var en gevinst for bevægelsen – altid parat som talerør for de oprindelige ritualer og proponeringsbestemmelserne. Meget er dog ændret og fornyet siden tidernes morgen, men i 8. Gilde holder vi stadig fast i det oprindelige. Hvor vil jeg dog håbe, at man også fastholder denne linje i fremtiden.

### *25-års jubilæum*

25-års jubilæumsfesten var sandelig fest i ordets bedste betydning med taler, sange, flot menu og efterfølgende dans med sus i skørterne. Jo, jo, vi kan bare det der.

Grupperne brydes stadig i forbindelse med gildemesterskifte hvert andet år, men i enkelte tilfælde har sammensætningen affødt, at man har ønsket at fortsætte på privat basis. Hermed er begrebet Laug opstået, og nævnes bør Thiselaug, Roldlauget, Klitlauget, Porselaug, men helt specielt "Syveren", som opstod sidst i halvfjerdsere. Oprindeligt bestod det af Aase og Erik Paulsen, Aase og Viggo Nielsen, Grethe

og Niels Erik Franck, Winni og Frank Lydolff, Birthe og Kaj Palsgaard, Ruth Christensen og Orla Svendsen samt Yrsa og Per Haugaard. Det særlige ved dette laug er imidlertid, at det er pigerne, som jævnligt mødes i deres respektive hjem. Drengene får så undtagelsesvis lov til engang imellem at komme med, for eksempel i teatret. En sådan tildragelse er et godt eksempel på, at Gildet også kan skabe varige og nære venskaber.

Lige fra starten lagde vi i Gildet vægt på fire hovedpunkter: Det etiske grundlag formuleret i gildehallen, udvidelse af horisonten via møder, plads til samvær og hygge, og endelig noget ordentlig mad til brodermåltidet.

#### *Respekt for højsædet*

Aktiviteterne i 8. Gilde er stadig mangfoldige og meningsfyldte, og det giver et flot fremmøde, som vi ikke mindst kan takke vore skiftende ledelser for, ligesom grupperne gang på gang finder interessante emner og besøg frem. Vore gildehaller kræver mørkt tøj, værdig opførsel og respekt for højsædet. Her er der ingen slinger i afviklingen, vi er gearret til den alvorsfulde gildehal.

Den mest håndgribelige forskel på den gang og nu skal findes på det tekniske område. Vore indbydelser nu er meget fristende med billeder og dekorationer, og selvfølgelig i flere farver. Og så har Per Gissel søsat en fornyelse i form af et nyhedsbrev, som holder os alle ajour.

Gennem alle årene har vi været flittige til hjælpeopgaver og økonomisk støtte

til spejderarbejdet. Vi markerer os til Vesterhavsmarchen og andre stadsgildearrangementer. Endelig er der også Ryåsejladsen, som står som vores ansvarsområde.

Pengene til disse gøremål skaffer vi blandt andet ved at producere gløgg og æbleskiver i julemåneden, og her er Bent Guldsmed primus motor.

En sammenligning mellem før og nu kommer klart til udtryk i gennemsnitsalderen. Den er pt. 63-64 år, i 1983 ca. 55 år og ved starten 34 år. På landsplan er Sct. Georgs Gilderne i tilbagegang. Her i Aalborg er vi i øjeblikket cirka 300 gildebrødre, hvoraf kun 140 er mænd. I fremtiden vil det nok komme til at knibe, men Aalborg har altid været en aktiv gildeby, og når det gælder 8. Gilde og den tilgang, vi oplever, vil der næppe opstå problemer. Så hjerteligt til lykke 8. Gilde med de 50 år, og tak! Var jeg dog blot så ung, at jeg havde chancen for at opleve de 75. Nå, lige nu gælder det de 50 år. Jubilæumsudvalget er i besiddelse af erfaring, så vi kan med sindsro se frem til dagen. Det bliver et minderigt brag. Vi ses.

## 1983-1985 Anderledes gildemesteropstart i jubilæumsåret...

*Kaj Palsgaard  
Andersen*

Optakten til min gildemestertid var lidt anderledes end normalt. Oprindeligt skulle Ole Kristiansen have været gildemester, men Ole fortrød i sidste øjeblik, og få dage før gildet blev jeg kontaktet af gildemester Kaj Hansen. Med hænderne på ryggen blev jeg tvunget til at sige ja til gildemesteropgaven i femogtyveåret for gildets oprettelse.

### *Fotofusk*

I vores 25 års jubilæumsskrift findes et foto af Gildets mestre gennem tiderne. På dette foto har jubilæumsredaktionen behændigt fjernet Ole Kristiansens hoved og indsat mit på hans korpus. Fotofusk var også opfundet i 1983.

Helt uforberedt kom jeg til at stå i centrum for Gildets 25 års jubilæum. Vores 25 års jubilæumsfest blev holdt i Papegøjehaven med deltagelse af landsgildemesteren, stadsgildemesteren, gildemesteren fra vort modergilde, gildemesteren fra 9. Gilde og vor første gildemester Oluf Hansens hustru Eva, vore piger og Gildets egne brødre. Til jubilæumsfesten havde jeg været i det lyriske hjørne og begået et par vers til ære for gildebrødrenes indsats op til jubilæet.

Til at støtte mig havde jeg - eller nærmere Ole Kristiansen - valgt Bent Larsen

til herold. Bent Larsen har altid bidraget til Gildets bedste, både når vi skulle feste, og når der var mere alvorlige ting på programmet. Ole Kristiansens valg af Bent Larsen var en stor personlig oplevelse og berigelse.

### *Stifterne hyldes*

I min jubilæumsgildehal rettede jeg tak til de gildebrødre, som var med til at stifte Gildet - især de der var tilstede i jubilæumsgildehallen: Chr. Schougaard, Erik Sørensen, Frantz Holm, Sven Svendsen, Knud Lønstrup, Kaj Hansen, Bent Larsen, Erik Pedersen, Hakon Wormslev og Orla Svendsen. Sidstnævnte blev optaget den 14. maj 1958 og fejrede 25 års jubilæum sammen med Gildet. I jubilæumsgildehallen havde jeg den store fornøjelse at kunne overføre Allan Løvgren til Gildet.

I min første friluftsgildehal manede jeg til forsigtighed med vores fælles natur, som dengang som nu var under kraftig påvirkning af forurening og mindede gildebrødrene om deres løfte om at værne om naturen. Min oktobergildemestertale handlede om penge som afgudsdyrkelse og om, hvorledes penge ganske havde taget overhånd - en sandhed der ikke er blevet mindre her 25 år efter. På gildet in-

*Den energi I slider med  
og styrter rundt og gilder med  
og hepper på hinanden med  
og som I bruger til at slås  
for ting som virkelig rager os  
den skabte gildet gildet med*

*Den bedste energi jeg ved  
er den man brur til kærlighed  
og til at gilde med.  
Så jeg vil ønske vi ku få  
en masse energi og nå  
at virkelig jubilere med.*

*Den blide energi som er  
i søndenvind, blomst og bær  
kan ingen tjene penge med.  
Den gir dog heller ikke tab  
hvis den bliver brugt til gildeskab  
og til at jubilere med*

get i 1984 kunne jeg konstatere, vi var 43 gildebrødre.

Efter et travlt jubilæumsår fik 1984 et roligt forløb, hvor Gildet var tilbage i de gængse rammer med gode arrangementer, højtidelige stunder og ikke mindst et godt arbejde i grupperne.

#### *Ryå-sejladsen*

Dette år fik Gildet overdraget Ryå-sejladsens videreførelse sammen med 5. og 12. Gilde. Et arrangement der siden har været med til at sætte præg på Gildet, og hvad Gildet står for.

I oktober fejrede vi Knud Larsens 25 års jubilæum, og i nytårgildehallen optog vi Niels Lund Jensen.

På mit sidste gildeting gjorde jeg status over pligten til at påtage sig embede i Gildet. Nogen siger straks ja – andre slår sig først lidt – og andre undslår sig fra pligten. De fleste siger ja med glæde. Jeg har været en af dem, der med kort varsel fik sagt ja til gildemesterembedet. Som gildemester har man mange glæder, og ja'et har jeg aldrig fortrudt.

Tak til mine sideposter, herolder og for to gode år som mester for 8. Gilde.



*Eftergildehal.  
Erik Sørensen, Jens Olaf Moosdorf,  
Kaj Palsgaard, Frans Holm  
og Frank Lydloff.*

## 1985-1987 Gildemestertiden står ikke stærkest i erindringen...

*Jens-Wildfred  
Christensen*

På 20 års afstand er det svært at skrive noget sammenhængende om de to år, da netop jeg var gildemester. Selv hvis jeg havde skrevet dagbog dengang, ville resultatet nok have været fløjtende uinteressant. En opremsning af navne og datoer, som ikke formår at skildre, hvad det vil sige at være mester og gildebroder.

For øvrigt er det heller ikke de to år, der står stærkest i min erindring om min tid som gildebroder. Når jeg ser tilbage, er der en del oplevelser og følelser, der kommer blæsende ind i hovedet på mig; ting, der præger mig den dag i dag. Gildemestertiden er kun en del af alt det, spejderlivet har givet mig.

Første gang jeg sidder i midten ved højsædet: Skjorten strammer i halsen, sveden begynder at klæbe på ryggen, der bliver stille i lokalet, samtlige øjne og ikke mindst ører er rettet mod mig. De tænker: Kan han mon styre højsædet, kan han huske ritualerne? Jeg slår et par slag med øksen, showet er i gang. Det kører stort set af sig selv, for der er jo de faste ritualer at støtte sig til. Det kan ikke gå helt galt.

### *Lærte at holde tale*

En af de gode ting, jeg lærte som gildemester, var netop at holde tale for en andægtigt lyttende forsamling. Jeg har aldrig været helt mundlam, men det havde dengang begrænset sig til arbejdsmæssige møder og fagpolitiske diskussioner med typograferne, og det var ærlig talt en anden måde at kommunikere på.

På en friluftsgildehal, jeg havde henlagt til Stendalshytten, var det mig en glæde at optage min barndomsven og spejderkammerat Erik Christensen, „Kreditten“ – jeg døjer stadigvæk med ham, selv om han er blevet deporteret til København. Som drenge var vi medlemmer af den stolte trop „Skipper Clement“ med Stendalshytten, hvorfra vi havde mange gode minder. Stedet var fyldt med nostalgier for os begge.

En anden „stor“ oplevelse kan jeg også takke „Kreditten“ for: Jeg havde gennem mit job som spejderkontakt for Gildet deltaget i en del arrangementer i forbindelse med spejderløb, weekend ture o.s.v., hvor vi påtog os at arrangere løb, bemandede poster, stå for proviantering, og hvad lederne nu ellers havde brug for af hjælp. Jeg hæftede mig derfor ikke særlig meget ved det, da Erik en aften hjemme hos mig, hvor vi sad nogle gamle drenge og fik en stille pilsner i pejsens skær, henkastede spurgte, om jeg ikke ville være med til at arrangere en sommerlejr et par år fremme i tiden. Jo, jo selvfølgelig ville jeg det. Det viste sig, at Erik havde sagt ja til at arrangere landslejr i Sønderjylland. 10 dage med 22.000 spejdere og en omsætning på 9 mio. Det tog os, samt mange andre, to år at arrangere det, med stor hjælp fra bl.a. 8. og 9. Gilde – jeg har vist ikke fået sagt Erik helt tak for den oplevelse.

### *Aldrig for gammel til at lege spejder*

Det var også den aften, jeg kunne referere om en kanotur i den svenske vild-

mark arrangeret af Bernt Santesson, en tur for 5 fædre med „børn“. Mødre var forment adgang, for som en af drengene forklarede „vi gider ikke vaske ører og rense negle hver dag“. Mine piger og jeg nåede at deltage i tre ture med uforglemmelige oplevelser, en form for ferie jeg havde opgivet at få lov til at opleve. Jeg rundede 50 år på det tidspunkt, men det viser, at vi aldrig bliver for gamle til at „lege“ spejder.

En ide, jeg som gildemester gik varmt ind for, var Ryå-sejladsen. Jeg foretrakker at deltage i arrangementer, hvor spejderne er involveret, og hvor vi gildebrødre også har det sjovt. Et år stod jeg til Aalborg Dagene og drejede rundt med et lykkehjul nede på Gammeltorv en hel dag. Det synes jeg virkelig ikke var sjovt, og fortjenesten ved det var for øvrigt også minimal. Nå, tilbage til Ryå: Jeg deltog som medhjælper, under ledelse af Sir Galahad Klan. Vi var nogle få stykker fra Gildet, der overnattede i vore egne telte med hygge om aftenen ved lejrball og Bent Paganini som trubadur med sin trofaste guitar. Det var meget hyggeligt.

#### *Sir Galahad smider tøjlerne*

Efter et par år smed Sir Galahad imidlertid tøjlerne. Deltagerantallet var nede på under 30, og de gad ikke mere. Vi var nogle stykker, der så muligheden for et godt gildearrangement. Det lykkedes over nogle få år at få hele Gildet aktive, men det kneb stadig lidt med spejderdeltagelsen. En af de ting, vi kunne

gøre, var at sætte prisen for deltagelse ned. Vi havde de første par år fået økonomisk hjælp fra Stadsgildet samt 8. og 9. Gilde, men vi var nødt til at blive selvfinansierende. Derved opstod ideen til „Ryå Programmet“. Jeg havde set hvordan idrætsforeningerne solgte annoncer i deres medlemsblade, så jeg satte Bernt og „min egen“ tegnestue i gang med udformningen, mens jeg gik ud og stemte dørklokker. Det lykkedes, vi fik penge i kassen, satte priserne ned, og var ved at blive kvalt i succes. Jane Steffensen – vor „mor“ og økonomisk ansvarlige – måtte sætte loft over deltagerantallet (135), og havde derudover „problemer“ med et økonomisk overskud. Herlige tider, som jeg kunne blive ved med at fortælle om. Det første år som mester havde jeg fornøjelsen af på højsædet at være klemt inde mellem et par drevne brødre, Arne Odgård, skatmester, og Frank Lydolff, kansler. Det gav ikke megen plads til vilde udsving - man blev diskret holdt i tømme. Året efter, da jeg havde fornøjelsen at optage Claus Meyer, var sideposterne besat af skatmester Bent Jensen og kansler Jørgen Peter Moosdorf - også et par yderst kompetente herrer. Fanen var overladt til Lars „Vognmand“ Gregersen. Stavherolden, min personlige herold, i den forbindelse kaldet „Skyggen“, Ove Vedel, var en støtte og hjælp, som jeg var umådelig glad for - en gildebroder der kunne samtlige ritualer og regler forfra og bagfra, skrevne som uskrevne. Det var for øvrigt Ove, der foreslog mig at holde en lidt utraditionel friluftsgildehal



ude ved Rævekildehytten: Intet højsæde og alle gildebrødrene rundt om bålet på spejdermaner, sideposterne og mig selv placeret tilfældigt inde i kredsen.

Oves argumentation var, at vi jo netop tog ud i skoven for at føle og mindes vores tilknytning til spejderbevægelsen. Ud fra det synspunkt var der ingen grund til at hive højsædet med ud. Jeg

syntes at ideen var god, men jeg har ikke siden oplevet andre forsøge sig, så begejstringen har nok været temmelig overskuelig.

De to år i højsædet gik lynende hurtigt. Jeg nåede knapt at få benene på jorden, før jeg blev hevet ned på gulvet igen, en oplevelse rigere - også tak for den tur, gildebrødre.



*Gildehal.  
Jens-Wilfred Christensen,  
Bent Jensen, Jørgen Peter  
Moosdorf, Lars Gregersen og  
Ove Vedel Jensen.*

## 1987-1989 Gildemester- embedet er en pligt...

*Erik Pedersen*

Efter mange år i Gildet og med mange vægtige grunde til ikke tidligere at påtage mig gildemesterembedet besluttede jeg mig sidst i 1986 til at gøre min pligt som gildemester i 8. Gilde. Skulle jeg nogensinde være gildemester, så var det nu.

Min egenrådige udmelding blev modtaget med kyshånd og ingen indvendinger. Alle var fornøjet med, at valget af ny gildemester kunne foregå så ubesværet. I mit første gildeår havde vi gode gildehaller og -arrangementer, bl.a. kegleaften, besøg på byens nye rensesanlæg samt en aften for spillefugle.

### *Ryå med rekorddeltagelse*

Årets Ryå-sejlads var markeringen af ti-året med hidtil største deltagerantal. Et gildearrangement, spejderledere gerne må huske tilbage på med glæde som evt. optakt til deres senere interesse for gildebevægelsen.

Dette år stod vi for ridderarrangementet sammen med Stadsgildet. Niels Erik Frank og Karsten Gade Jensen blev optaget som riddere. Samme år havde vi den store glæde og fornøjelse, at Preben Brandt gennemførte et kursus i person-

lig planlægning, hvor alle gildebredre i Aalborg havde adgang.

Mit andet gildeår bød på dejlige og givende gildehaller og gildemøder, bl.a. om "Det gamle Aalborg" og besøg på Nørresundbys Historiske Samlinger.

### *Julestuen et tilløbsstykke*

Dengang var julestuen stadig et tilløbsstykke. Et arrangement som senere er opgivet på grund af dårlig tilslutning.

På årets stadsgilderådsmøde blev Gildeborgens fremtid atter drøftet. Heldigvis for os blev det besluttet, at bibeholde ejerskabet til Gildeborgen og ofre en del penge på vedligeholdelse og ombygninger. En af 8. Gildes brødre havde en stor finger med i spillet omkring bevarelsen af ejerskabet til Gildeborgen.

Jeg vil håbe Gildeborgen fortsat må fremstå som samlingspunkt for gilderne.

Min gildemestertid har været en stor personlig oplevelse på godt og ondt i et gilde, hvor spejderånden let kommer over gildet, og hvor samværet altid udvikler sig i en positiv retning.

Min sidste gerning som gildemester var at indsætte Tage Andersen som min efterfølger.

*Gildetur til Hirsholmene.*





## 1989-1991 Slip friheden løs...

*Tage V. Andersen*

Som gildemester tvinges man til at holde øjne og ører åbne for at observere hvad der sker omkring én. Efter en herlig tid som "gulvbroder" blev jeg indstillet til gildemesterposten i 1989. Jeg tror, Ove Vedel havde sin store andel i dette valg. Nu er det for sent for ham at fortryde.

I min tid som gildemester havde jeg mange gode oplevelser, bl.a. optog jeg Carl Fryland, som gildebrotter i forbindelse med en friluftsgildehal. Men som jeg skriver i indledningen, skal man være åben for, hvad der foregår omkring én. Afdøde Anton Jensen sagde engang til mig: "Når du har holdt din gildemestertale, skal du begynde at tænke på den næste". I skrivende stund kan jeg ikke lade være med at tænke på en gildemestertale, jeg holdt, og den tillader jeg mig at gengive her 15 år efter. Aktualiteten af denne synes umiddelbar.

"Slip friheden løs" - sådan lød det i det store udland, og sådan lød det under valgkampen til plagede danske vælgere."

### *Frihed*

"Frihed, som for os er en selvfølge, bør ikke være noget, man hindrer andre i at opnå. Men når jeg ser fremad, kan jeg godt være lidt bange. Bange for om de mennesker, som nu har fået deres frihed, også får styr på deres frihed hurtigt nok og får ansvar til at forvalte friheden. Styringen af disse menneskers gøren og laden er ophørt, de står tilbage og ved dårligt, hvordan den genvundne frihed skal administreres. Derfor kan man godt

være lidt bange for, at yderligtgående kræfter vil prøve at stække disse mennesker igen. Du og jeg i den frie verden må støtte moralsk og materielt. Slip friheden løs og giv ansvar. Det handler om din frihed.

Frihed er mange ting. Jeg har talt med mange mennesker om, hvad de forstår ved frihed. Én af mine venner, Peter, som er omsorgspædagog, skrev til mig: "I forlængelse af vor snak om frihed, har jeg tænkt på nogle ting. Vi har frihed til at ytre os, altså skrive og sige vores mening om alt. For eksempel "Lorteland, Magda", som Buster Larsen engang sagde til os i TV. Er det ikke frihed? Tag min arbejdsplads - udflytningen fra Hammer Bakker har givet både bruger og personale frihed. Brugerne til at administrere deres egen tilværelse. Personalet frihed til at tænke i andre baner. Til slut sender jeg et avisudklip. Det må være ganske vist, når det står i avisen, eller hvad? Du kan bruge det eller lade være, det har du din frihed til. Hilsen og god jul, Peter".

### *Far står i vejen*

Der er økonomisk frihed! En dag sad jeg og talte med en anden af mine venner, som med faderens hjælp havde banket en forretning op. Jeg kom ind på spørgsmålet om frihed og spurgte ham, hvad han forstod ved dette ord. Han sad lidt og tænkte over det, og pludselig sagde han, at det kunne være noget, man ikke havde, altså frihed. Han savnede frihed til at gøre helt og holdent det, han selv havde lyst til. Det kunne være økono-

misk eller i ord og gerning. Hans far "stod i vejen", kan man godt sige.

For os, du og jeg, er ytringsfrihed en selvfølge. Men, og det er ikke det mindst vigtige, vi har friheden til at melde fra, når vi syntes der bliver begået uretfærdigheder. Vi har ret og frihed til at opponere mod uret, og ting, som vi synes er forkerte. Men gør vi det? - kridter skoene og står fast. Nej, vi giver for let op. Vi skal være vort ansvar bevidst, for at være berettiget til den dyrebare frihed.

Vi skal ikke glemme moral og etik til fordel for materiel vinding.

Du og jeg er nok også tilbøjelige til at påberåbe os:

*Det er de andres fejl.*

*Det er systemets skyld.*

*Det er arbejdsgiverens skyld.*

*Det er statens skyld.*

Hvem er systemet, og hvem har valgt dette system? Det har du og jeg.

*„Frihed igen - jeg fandt møtrikken“.*

*Peter Sigfred på det gode spejderskib „Klitta“.*



## 1991-1993 En personlig herold er guld værd...

*Mogens Foss*

På gildetinget 13. marts 1991, blev undertegnede valgt til gildemester og 23. april, indsat som mester af Tage Andersen som også overlod kansleren Allan Løvgren og skatmester Knud Larsen samt herold Erik Kristensen til Gildets ledelse. Jeg selv kom med Ove Vedel som min personlige herold.

Fødselsdagsmødet den 14. maj fandt sted hos Aalborg Maskinforretning, hvor "Stagge" viste rundt. Griseturen 5. juni gik til "Rævekildehytten" i Frejlev. Fællesgildehallen 12. juni med 9. Gilde fandt sted i Flamsted med 9. Gildes mester Tove Posselt i højsædet og Fem Minutters Sct. Georg ved Niels Erik Franck.

### *Sind og sindsstemninger*

Friluftsgildehallen blev holdt 14. august i "Birkeborg" Vestbjerg i et pragtfuldt sensommervejr. Jeg holdt min første gildemestertale og vi optog Svend Poulsen som væbner. Han svarede på det stillede spørgsmål, som i øvrigt også var emnet for gildemestertalen, nemlig om sind og sindsstemninger. Peter Sigfred, som skulle have holdt Fem Minutter, måtte melde fra, da han var indeblæst på Samsø, så Ove Vedel måtte træde til som substitut. I eftergildehallen hyldede vi Ove Nielsen i anledning af hans 40 års jubilæum 19. juli.

8. Gilde afholdt Ryå-sejlads i dagene 23., 24. og 25. august. Som sædvanlig med hjælp fra 9. Gildes piger. TV Nord lavede på opfordring - for første gang - et indslag om sejladsen. Den 5. september holdt vi gildemøde, hvor vi havde fået

SIFA's formand Leo Møller til at komme og fortælle om idræt i Aalborg.

9. oktober bød på gildehal, hvor gildemestertalen var om forholdet til flygtninge og indvandrere i relation til ordlyden i væbnerløftet. Peter Sigfred holdt sit forsinkede Fem Minutter, og i eftergildehallen hyldede vi Kaj Hansen, som netop på dagen havde 40 års jubilæum. 27. november havde vi gildemøde, hvor emnet var: "Subkulturen i Aalborg". Vi havde besøg af to soldater fra "Det Sociale Jægerkorps". Julearrangementet 7. december måtte aflyses på grund af manglende tilslutning.

Nytårgildehal 2. januar 1992 blev afholdt i Gildeborgen, hvor gildemestertalen handlede om de tanker, man har ved nytårstid og om, hvad der er sket i årets løb af såvel negative som positive ting. Carl Fryland holdt 5. minutter, hvorpå gildehallen blev lukket.

Gildemødet 5. februar skulle have fundet sted med et besøg på NOVI-centret, men måtte aflyses og blev erstattet af et besøg hos Sommer-Larsen Emballage, hvor Jens-Wilfred viste rundt og fortalte om firmaets forskellige produkter. Aftenen sluttede på Gildeborgen.

### *Den sædvanlige dagsorden*

Gildeting 9. marts, med den sædvanlige dagsorden og beretninger, valg af kansler, skatmester og herold. Til kansler valgtes Karsten Gade Jensen, til skatmester Ole Mortensen og som faneherold Svend Poulsen. Vi har i årets løb mistet to gildebrødre, idet Lars Gregersen er

udmeldt og John Weilgaard er afgået ved døden.

Efter åbningen af gildehallen 23. april, blev Sct. Georgs budskabet oplæst og vi sluttede broder-kæden og fornyede vort gildeløfte. Michael Jensen blev optaget som gildebror. Vi tog afsked med den afgående gildeledelse og indsatte de nvalgte i gildeledelsen.

Fødselsdagsmødet 14. maj, fandt sted på "Birkeborg" i Vestbjerg. Vi gik en lang tur i den dejlige natur med "Stagge" som fører. Vi for selvfølgelig vild, men fandt omsider tilbage til hytten og det festlige brodermåltid. Griseturen 5. juni gik til KFUM hytten i Aabybro (RYÅ hytten)

Fællesgildehallen 16. juni gik i år til "Tyvdalhøj", hvor 8. Gilde besatte højsædet. Efter gildemestertalen, som handlede om spejdertiden og dens videreførelse i Gildet, optog vi Jesper Hansen som gildebror. Jytte Thomsen holdt 5. minutter. Friluftsgildehallen blev holdt den 13. august på "Skrænten" ved Poulstrup Sø. Gildemestertalen handlede om sommeren, som havde været den varmeste i de sidste 100 år og om Ryå-sejladsen som skulle afvikles som nr. 15 i rækken. Jørgen Peter holdt 5. minutter, og i eftergildehallen hyldede vi Chr. Schougaard i anledning af hans 80 års fødselsdagen, Kaj Hansen for 65 år og Frans Holm for sit 50 års gildejubilæum.

Traditionen tro arrangerede vi Ryå-sejladsen den 28., 29. og 30. august. Vi holdt Gildemøde den 1. september, hvor vi besøgte "Marinemuseet" og fik en meget interessant rundvisning. Efterårs

gildehal foregik den 1. oktober med optagelse af Per Gissel. Gildemestertalen handlede om kammeratskab og venskab og havde relation til Pers besvarelse af det stillede spørgsmål. Vi overførte endvidere stadsgildemester Ole Krogsgaard til 8. Gilde. Erik Pedersen holdt 5. min. Der var tilmeldt 15 gæster fra provincialet og Stadsgildet.

#### *Gamle naversange*

Den 25. november besøgte vi på et gildemøde "Håndværkerhuset" og blev vist rundt af malermester Edm. Hansen og fik øl i "Naverhulen", inden vi fortsatte til brunkål i Gildeborgen og sang de gamle naversange. Julefrokosten den 4. december for gildebrødrene var uden damer, da det var blevet besluttet, at damerne kun skulle med hvert andet år til jul og hvert andet til nytår.

Nytårgildehallen den 7. januar 1993 med damer, fandt sted på Aalborg Kloster, som dannede en festlig ramme om gildehallen. Gildemestertalen handlede om "at leve- og at leve i nuet." Vi forsøgte i øvrigt at skabe en ny tradition, idet vi fik en af vore damer, Karsten Gade Jensens kone, Helle til at holde 5. min., hvilket hun gjorde på fremragende vis. Synd at det ikke har kunnet videreføres. Som gæst havde vi den nye stadsgildemester Palle Bjørnstrup, som lukkede gildehallen.

Den 9. februar bød på en rigtig spejderaften, hvor Jess Jessen viste film og vi sang de gamle spejdersange med Jess ved klaveret. Gildetinget blev afviklet

den 10. marts, hvor vi enstemmigt valgte Bent Jensen som ny mester. Aftenen fortsatte traditionen tro med den kogte torsk. Som altid holdt vi Gildehal den 23. april. Efter gildemestertalen blev Sct. Georgs Budskabet oplæst, og vi sluttede vor broderkæde og gentog gildeløftet. I anledning af gildebevægelsens 60 års jubilæum modtog vi en hilsen fra Landsgildet. Vores fire jubilarer, blev kaldt op til højsædet og fik overrakt Gildets gave. Det var Chr. Schougaard 40 år 15. janu-

**1993-1995**  
**Jeg havde ikke**  
**tiltro til mine**  
**evner som gilde-**  
**mester...**

*Bent Jensen*

I 1993 blev jeg - jeg ved ikke for hvilken gang - opfordret til at påtage mig hvervet som mester. Jeg nærmede mig de 60 år, så skulle det være, var det nu. Derfor blev det et ja, selv om jeg ikke havde den store tiltro til mine evner til hvervet.

Fra min indsættelse som mester, april 1993, vil jeg citere min tiltrædelsestale: "Nogen programklæring vil jeg ikke fremsætte, men mine tanker går i retning af at styrke vort sammenhold indadtil i Gildet, uden derfor at glemme det fællesskab vi er medlemmer af. Gruppearbejdet sætter jeg meget højt, og jeg er overbevidst om, at den nye gruppesammensætning giver mulighed for både hyggelige og udbytterige møder. For at føre disse tanker og ønsker ud i livet forestiller jeg mig et lidt tættere samarbejde mellem gildeledelsen og gruppelederne. Hvis I er enige med mig i mine betragtninger, så lad os sammen begrave alt det negative og fremme det positive gildearbejde. Mit håb er, at jeg til næste

ar 1993, Frank Lydolff 25 år 19. oktober 1992, Jens Olaf Moosdorf 25 år 11. januar 1993 og Allan Løvgren 25 år 15. januar 1993.

Før overdragelsen af øksen til den nye mester, blev sideposterne takket for et godt samarbejde. Derefter førte kansler og skatmester Bent Jensen op for højsædet, hvor han fik overrakt mesterkæden og øksen. Derefter indtog han sin plads i højsædet.

Sct. Georgs Gildehal kan sige, "Godt gået, Brødre".

*Blå Sommer*

Hvordan gik det så? Jeg vil igen komme med et citat - denne gang fra Gildetinget 1994: "Jeg vil gerne starte med nogle private betragtninger og overvejelser. Det var ikke uden en vis betænkelighed, jeg langt om længe sagde ja til mesterembedet. Der var nu ingen vej tilbage, og jeg kastede mig straks ud i arbejdet, hvilket jeg ikke har fortrudt en eneste gang, selvom jeg pludselig stod med en masse problemer privat, der skulle løses, samt at "Blå Sommer" har taget og tager en stor del af min overskydende tid. Jeg glæder mig til endnu et år på posten." I gildeåret 1993-1994 fejrede vi jubilæum for følgende: 21. maj - Erik Sørensen - 40 år, 24. juni - Erik Pedersen - 40 år og 2. januar - Arne Odgaard - 25 år.

Af gildearrangementer vil jeg nøjes med at fremhæve to, som jeg mindes med

glæde. Fællesgildehallen 5. juni med 9. Gilde på skrænten ved Poulstrup Sø, hvor jeg overtog øksen fra Lise for at hylde Erik Sørensen med sit 40 års jubilæum. Eftergildehallen var bare alle tiders med megen hyldet til Erik. Friluftsgildehallen 10. august på Tyvdalhøj var min første som mester. På trods af nogen nervøsitet blev det en god gildehal med optagelse af Simon og rent undtagelsesvis desuden væbneroptagelse af Jesper, der var på vej til Grønland for at arbejde. Erik Pedersen blev hyldet som 40 års jubilar. Mødeprocenten dette år var 84%.

#### *Vellykket grisetur*

I Gildeåret 1994-1995 fejrede vi 40 års jubilæum for Finn Quist. Af gildearrangementer skal nævnes griseturen til

Egholm 5. juni, en meget vellykket tur. I fællesgildehallen den 16. juni havde vi optagelse af Simon som væbner. Friluftsgildehal 18. august med optagelse af Lars Sennels. Gildemøde 2. november - emne Hammer Bakker - levende belyst af vor tidligere gildebror Hakon Wormslev. Mødeprocenten var det år cirka 82.

Til afslutning på dette indlæg vil jeg igen citere fra beretningen på gildetingset 1995: "Min gildemestertid synger på sidste vers, og det er vist godt for Gildet. Efter et første år med stor aktivitet, blev andet år knapt så aktivt fra min side, beklager. Ikke fordi jeg ikke har været glad for arbejdet, men det ville ikke rigtigt glide for mig. Håber den nye mester, vil gå frisk til sagen, til glæde for os alle. Tillykke med valget Allan."



*Møde i gildeborgen.  
Bent Jensen og Frans Holm.*



## 1995-1997 Det var dejligt at blive medlem af Gildet...

Allan Løvgren

Efter 22 år rundt i Danmark - langt fra Aalborg - var det dejligt at flytte hjem, blive medlem af Gildet og møde gamle spejderkammerater. Det var også en god konstatering, at man med det samme havde en form for kammeratskab, bare fordi man havde været spejder i Aalborg (uanset i hvilken trop). Mine første 11 år som gildebror var i Hobro gilderne, hvor jeg i øvrigt havde den glæde at blive slået til ridder af Thorkild Mouritzen med min far som bisidder.

Efter nogle år i 8. Gilde blev jeg i 1995 opfordret til at være gildemester. Det var

med nogen betænkelighed, jeg sagde ja, da jeg ikke var enig med de meget idealistiske brødre og tillige havde svært ved at acceptere 8. Gildes særlige bestemmelser og særlove. Dog startede jeg min gildemestertid med at høste fordel af vore specielle regler, idet jeg kunne vælge min personlige herold. Det var ikke svært - Jens-Wilfred sagde heldigvis ja. Jens og jeg er i øvrigt de to eneste gamle Skipper Clement trops spejdere i 8. Gilde.

### Åben gildehal

I vor stræben efter at få nye gildebrødre prøvede vi, efter opfordring fra Henning Toftild, noget helt nyt i 8. Gilde - en åben gildehal - så gildebrødrene kunne invitere eventuelle emner med til gildehal. Der var delte meninger om arrangementet, men resultatet var nye gildebrødre. I efteråret måtte vi vurdere, hvor meget vort Gilde skulle involvere sig i Vesterhavsmarch og Ryå-sejlads. Mogens Foss og Jens-Wilfred havde gennem flere år trukket det store læs ved Ryå-sejladsen og ønskede nu at trække sig fra deres job.

Vesterhavsmarchen gav dette år et netto overskud på 45.000,00 kr. med gildebrødre fra 8. Gilde på mange ledende poster. Ved et gildemøde blev der hurtig enighed om, at vi skulle beholde Ryå-sejladsen i samarbejde med 9. Gilde. Andre gildebrødre gik ind i Ryåudvalget, og det blev besluttet, at købe en container til opbevaring og transport af vore Ryå-materialer.



„Rækken vandret!“. Henning Toftild, Allan Løvgren, Ole og Linda Mortensen og Tage Andersen.

Ved samme møde blev vi enige om at koncentrere 8. Gildes indsats ved Vesterhavsmarchen. Vi foreslog stads-gildeledelsen, at vi fremover ville stå for alt vedr. salg af øl og pølser, indkøb og regnskab. Dette forslag kunne stadsgildeledelsen ikke acceptere. Derfor besluttede vi, at 8. Gildes brødre fremover skulle tilmelde sig enkeltvis til Vesterhavsmarchen.

### **1997-1999 Jeg fik mange gode oplevelser som "mester" ...**

*Claus Meyer*

Jeg blev valgt på gildetinget 20. marts 1997 og var lidt "loren" ved det, men fik mange gode oplevelser i min tid som "mester". Jeg blev indsat i Sct. Georgs Gildehallen den 23. april 1997. Kansler var Dion Simonsen (Simon), skatmester Finn Quist og Jens Olaf Moosdorf var flagherold. Som Herold valgte jeg Bernt Santesson.

Det var for mig en stor oplevelse at blive indsat på fin vis af Allan.

En af de første opgaver var gildernes engagement i "Karnevallet", hvor vi skulle være kontrollører med mere. Det blev en god dag med mange oplevelser fra venlige såvel som sure og berusede karnevalsgæster – vi fra 8. Gilde taklede dem alle.

#### *Uden forpagter*

Gildeborgen var også uden forpagter i en periode det år, og vi skulle derfor selv sørge for mad og opvask. Også det udendørs var vi involveret i, idet vi sammen med 12. Gilde påtog os at holde ha-

#### *Traditionen kører bare ...*

Nytårgildehal med damer kører nu som en fastslået tradition. Igen oplevede vi en dejlig aften i Klostret, "pigerne" har deres andel i at gøre gildehallen ekstra festlig. Jeg tror alle nød aftenen, forhåbentlig også de to nye gildebrødre, Søren Boelsmand og Ardy Graversen, som blev optaget i 8. Gilde ved denne lejlighed.

ven og omgivelserne fri for ukrudt. 1. gruppe startede med en tørt i uge 25, og 2. gruppe fik vist også en tørt, men de øvrige slap, da vi igen fik forpagter.

Lübeck-spejderne kom også på besøg den sommer. De havde arrangeret en cykeltur gennem Danmark med besøg i Aalborg. Desværre var de to dage forsinket på grund af sygdom undervejs, så de ankom først 18. juli. Jeg havde besøg af en fortrop på to mand (den syge og Michael), som kom med tog. De fik en rundtur i Aalborg og blev indkvarteret i Hardeknuds lokaler i Gug, hvilket Michael Jensen havde arrangeret. Min ferie startede desværre samtidig, så jeg så kun fortroppen.

Vi havde gruppeledertur til Finn Quists sommerhus i september - fin tur med god debat, uægte pilskadde og sent i seng. Senere samme måned var Finn Quist og undertegnede til landsgildeting. I oktobergildehallen fejrede vi Ole Krosgaards 40 års gildejubilæum og Niels Erik Francks 25 års.



### *McDonalds til gildehallen*

I nytårsgildehallen blev vi mødt med et skilt på "salonerne", som meddelte, at man ved en fejl havde booket til anden side, så vi skulle være i kælderen. Vi var alle oprørte, men Niels Erik og Michael fik dæmpet gemytterne. Vi blev gelejdet ned i kælderen, hvor bordet var dækket med Mac Donald Burger-æsker. Endnu en gang surmulen fra alle, indtil vi fik æskerne åbnet og så, at de indeholdt en ballon og en mini æske Haribo. Stemningen steg voldsomt da vi fandt ud af, at det var en spøg. Ballonerne blev knaldet, inden vi gik op til det veldækkede bord ovenpå.



*Gildehal. Claus Meyer, Finn Quist, Dion Rank Simonsen, Bernt Santesson og Jens Olaf Moosdorf.*

På gildetinget i 1998 blev Finn Quist genvalgt, og Gunnar Juliussen valgt som kansler. Som flagherold blev valgt Jens Frederik Olesen (artilleristen). De blev jo som sædvanligt indsat 23. april på Sct. Georgs Dag, hvor Gunnar først aflagde væbnerløftet, og Morten Hansen blev optaget.

Der havde i længere tid været arbejdet på vort 40 års jubilæum, og Frank Lydloff's gruppe var koordinatore. Det blev en rigtig god aften den 14. maj 1998 - flot arrangement og god mad. Under gildehallen blev Per Haugaard Jacobsen ført "hjem" igen til 8. Gilde.

### *The American Day*

Der var også i lang tid arbejdet med American Day - en ide udkastet af Jørgen Peter Moosdorf. Arrangementet løb af stabelen den 4. juli 1998 med boder, salg af diverse spiseligt og drikkeligt, men desværre ikke en økonomisk succes.

Vi var også involveret i bosniske børns ophold, som vi sponserede 2.100 kr. til blandt andet Tivoli- og Zoo-tur, ligesom flere deltog som chauffører.

I august blev Ardy Graversen optaget som væbner. På dette tidspunkt var Gunnar blevet syg af kræft og var på sin anden kemobehandling, men passede stadig de administrative dele af kanslerjobbet. Gunnar kom sig ikke over sin kræftsygdom og døde i juli. I oktobergildehallen blev Søren Boelsmann optaget som væbner. Hugo Elmer skulle også være optaget, men blev desværre forhin-

dret af sygdom. Michael underholdt os i november med et interessant indblik i diamanternes verden. Vi fik hver en pose "diamanter" – en af dem var ægte. Vi valgte utraditionelt at optage Hugo Elmer i nytårsgildehallen, da han tidligere var blevet forhindret, og ved

samme lejlighed blev også Søren Aagaard optaget – det blev en særdeles god aften.

Vi sagde farvel til Knud Larsen. Knud døde den 28. februar 1999. På årets gildeting blev Niels Erik Franck valgt til min efterfølger.

## **1999-2001 Det foregik med hjertet helt oppe i halsen...**

*Niels E. Franck*

På gildetinget den 24. marts 1999 blev jeg valgt til 8. Gildes mester. Det kom ikke bag på mig, da jeg var blevet opfordret forinden. Jeg havde prøvet højsædet før som skatmester, men at føre øksen var noget helt andet.

Fredag den 23. april skulle jeg overtage øksen i Sct. Georgs Gildehallen og dermed være 8. Gildes mester de næste to år. Jeg skulle takke Claus Meyer, som var afgående mester for hans indsats for Gildet og dernæst indsætte Bent Larsen, som min personlige herold. Det hele foregik med hjertet helt oppe i halsen - jeg var ikke mig selv. I højsædet var jeg suppleret med Gunnar Juliussen som kansler og Finn Quist som skatmester. Med disse to samt mine to herolder, Bent Larsen og Carl Fryland og deres erfaring, viste det sig, at min frygt var helt ubegrundet.

### *Vore symboler*

Grupperne blev formeret. Jeg planlagde, at mine mestertaler de næste to år skulle omhandle gildebevægelsen og vore symboler. I august skulle jeg afholde

min første gildehal. Det var friluftsgildehallen på Spejdergaarden Sofiendalsvej. Her stod jeg med min første ubehagelige opgave. Ikke nok med at jeg skulle holde min første mestertale, men Gildets kansler Gunnar Juliussen var afgået ved døden sidst i juli.

Jeg besluttede at Gunnars plads i højsædet skulle stå tom. Inden næste gildehal i oktober indsatte jeg Søren Boelsmann som Gildets kansler.

### *Gildeskråen som bordkort*

Nytårsgildehallen foregik på Aalborg Kloster. 2. gruppe havde udarbejdet et hæfte med billeder fra gildeskråen af hver enkelt gildebrot og deres data samt en liste over Gildets mestre til 1999. De forskellige billeder blev brugt til bordkort.

På gildetinget i marts 2000 blev Søren Boelsmann valgt til gildekansler. Carl Fryland til gildeskatmester og Michael Jensen til herold. Sct. Georgs Dagen faldt på 1. påskedag. Vi mødtes kl. 10.00 og havde en pragtfuld sammenkomst.



Gildehal. Niels Erik Franck, Carl Fryland, Søren Boelsmand, Michael Jensen og Bent Larsen.

## 2001-2003 I 8. Gilde modsætter man sig ikke gildepligter...

*Leif Pedersen*

Februar 2001 blev jeg ringet op af daværende gildemester Niels Erik Franck, der oplyste mig om, at jeg var den kommende gildemester.

Hertil var der jo ikke andet at gøre end at sige javel, for i 8. Gilde modsætter man sig ikke sådan en besked, når den kommer fra gildemesteren. Der har jo på bedste vis været drøftelser i grupperne om egnede kandidater, der stadig har til gode at yde noget til Gildet - og i 2001 blev det så mit lod.

Der opstår mange tanker i en sådan situation, og der er mange overvejelser at gøre sig - hvor højt skal traditionerne skattes, og hvor meget nyt er nødven-

Første fredag i december 2000 afholdt 8. Gilde den sidste julestue.

På gildetinget i marts 2001 - min sidste - var jeg i en kedelig situation. Samtidig med at jeg blev mester i 1999, overtog jeg et problem med en gildebroder, der gennem længere tid havde tilsidesat 8. Gildes særlove. Efter flere samtaler med vedkommende og uden held besluttede jeg, at emnet skulle drøftes på gildetinget. Det var så hele Gildet, der tog beslutningen om fortsat medlemskab af 8. Gilde. Den involverede gildebroder var tilstede og med i debatten. Resultatet blev tak for denne gang. Vedkommende tog det pænt.

I min gildemestertid var der tre optagelser, fem stk. 25 års-jubilæer, et stk. 30 års, to stk. 40 års og to stk. 60 års jubilarer. Vi har et godt Gilde.

dig, for at Gildet både er i balance med dets eget liv og er i løbende udvikling?

### *Nye grupper*

Den allerførste udfordring er at få dannet de nye grupper. Her er det nødvendigt med opringning til de gæve gutter, man har udset sig til gruppeledere for at have en føler ude, om de kunne tænke sig at påtage sig ansvaret. Her gælder det samme som ved gildemestervalget, at man ikke siger nej, medmindre der er tungtvejende grunde. Det ved man godt som mester, og derfor er det selvfølgelig med i ens overvejelser at finde nogen, der har mod på opgaven og kræfter til at

løfte den. De nye grupper sammensatte jeg ud fra tanken om at blande gildebrødrene på nye måder samt at få yngre kræfter frem som ledere - begge dele for at bevare vores hyggelige og festlige grundstemning i 8. Gilde kombineret med vores ihærdighed i arbejdet med konkrete arbejdsopgaver lige fra Vesterhavsmarch og Ryå-sejlads til æbleskiveuddeling på Strøget i julemåneden.

#### *Kontakt til Stadsgildet*

Som gildemester får man så også kontakten til Stadsgildet. Sammen med de andre gildemestre aftales reservationer af Gildeborgen. Kontakten til Stadsgildet bevirker også, at der fremkommer emner til høring i de forskellige gilder. I min tid som gildemester var det renoveringen af Gildeborgen, der blev grundigt debatteret, ligesom det var til høring, om

man skulle flytte til lejede lokaler inde i byen eller bygge et nyt træhus uden for byen. Det blev besluttet at blive.

Jeg har nok været allermost betænkelig ved at skulle holde gildemestertalerne, men jeg valgte at tage udgangspunkt i den nære hverdag, miljøet og vort medmenneskelige ansvar. Jeg må have klaret det nogenlunde, for jeg fik altid mange positive tilbagemeldinger, som glædede mig personligt. Der vil jeg også sige, at 8. Gilde er et herligt Gilde at være mester for, ja, at være medlem af, for tingene bliver sagt og bølgerne kan gå højt, og det er så meget bedre end at gemme sig og feje ting ind under gulvtæppet. Det går som bekendt sjældent godt - men i 8. Gilde er det også de gode ting, der kommer frem, som jeg lige har nævnt et eksempel på.

#### *At pleje flokken*

De Fem Minutters Sct. Georg blev holdt over mange emner og af mange gode gildebrødre, og igen her var der altid velvilje til at påtage sig opgaven.

Udfordringen for en gildemester er nok altid at pleje flokken, så det stadig giver mening for den enkelte at være medlem. Det gjaldt i min tid, at gildebrødre blev alvorligt syge, blev ramt af stor sorg og derfor havde brug for broderlig opmærksomhed fra Gildet, gruppen og mester. Der var ingen udmeldinger, der var nogle der ønskede at stå uden for grupperne i et år, og der var en enkelt ny gildebroder, der blev optaget, nemlig Kaj Bent Hansen.



*Friluftsgildehal. Leif Pedersen, Carl Fryland og Claus Meyer.*



## 2003-2005 Hjertelig til lykke til jubilaren...

*Per Haugaard Jacobsen*

Når et gilde kan fejre 50 års jubilæum, og brødrene ved indtrædelsen i gildebevægelsen var i en alder af 25-35 år, ja, så er alderen for disse, i sagens natur blevet ret fremskreden, hvilket heller ikke er gået ubemærket henover 8. Gilde. Men, med vort til dato, ret fremskredne aldersgennemsnit til trods, hører Gildet så absolut til blandt de mest aktive.

Årsagen hertil beror ikke blot på vore egne vel gennemførte gildearrangementer, men i lige så høj grad på de udadvendte arbejdsopgaver, som Gildet påtager sig og deltager i, thi ved udførelsen af disse opgaver opnås der et sammenhold, som rækker umådeligt langt, og er grundstenen i mange af Gildets interne laug. En gennemgående tråd i alle årene har netop været at opnå en kombination af arbejde iblandet en god portion morskab og lyst til deltagelse heri.

### *Hanløver med store manker*

Efter en gildetid i 1. Køge Gilde, blev jeg i august 1977 overført til 8. Gilde, hvor jeg mødte mange venner fra min spejdertid i byen. Her kom jeg ind i et gilde med egne særlove, som blev holdt strengt i hævd, og hvor jeg i starten betragtede dem som en flok unge hanløver med "store manker", for hvem "alt" kunne løses uanset opgavens art. Grundet andet arbejde blev jeg i november 1984 overført til 6. Århus Gilde, - men vendte i maj 1998 tilbage til mit gamle gilde.

Stor var min gensynsglæde, thi ca. 75% af brødrene kunne jeg nikke genkendende til, - men - men nu følte jeg unægtelig, at

de unge løver i den mellemliggende tid var "grånet" en del, og noget af "manken" gået tabt, ligesom der i årenes løb var "givet køb" på særlovene.

Primo 2003 fik jeg en opringning af Gildets mester Leif Pedersen som meddelte, at Gildet på det kommende ting ville anmode mig om, at træde ind som Gildets mester for den kommende periode. Dette opfattede jeg som en accept af min tilbagevenden til Gildet, vel vidende, at der for mig, i gildesammenhæng var en del huller i 8. Gildes historie - men - jeg takkede ja, og valgte Niels Erik Franck som herold, idet han om nogen, kunne huske hvordan?? Endvidere var Gildet tilsmilet af en stærk bemanning med Per Gissel som kansler, og Søren Aagaard som skatmester, med hvem jeg opnåede et optimalt og loyalt samarbejde.

Umiddelbart før min tilbagevenden til Gildet i 1998, var jeg gildemester i 6. Århus Gilde, så opgaven som sådan var mig ikke ubekendt, men jeg havde alligevel en form for bange anelser for fremtiden. Jeg var jo også kommet op i årene.

Både efter min første og anden mester-tid, - fik jeg bekræftet opfattelsen af, at alle brødre burde have den glæde at opleve dette embede.

### *Farvel til de gamle ege*

I min gildemestertid måtte vi på grund af dødsfald desværre sige farvel til nogle af Gildets gamle "ege" - april 2003 Christian Schougaard, oktober 2003 Knud Lønstrup og i juli 2004 Arne Odgaard to

førstnævnte var med til Gildets opstart. I sommeren 2003 kunne Gildet fejre to 50 års-jubilare, Erik Sørensen og Erik Pedersen, som begge var med til Gildets opstart. Derudover fik Gildet i februar 2004 en udmelding fra Bent "Paganini" Larsen, som udover en god og aktiv gildebroder, vi alle vil mindes for hans uforlignelige evne til at underholde os alle, så der ikke var et øje tørt. På Gildets vegne havde jeg den store

glæde i april 2004 at kunne optage Kaj Bent Hansen som væbner, ligesom jeg med glæde kunne optage fem nye gildebrødre, august 2004 Ib Poulsen og Leif Birkbak, oktober 2004 Ove Samson og i april 2005 Ole Beck og Carl Otto Levison, således at Gildets medlemsantal forblev intakt.

Jeg vil med glæde se tilbage på denne periode, og takker endnu engang Gildet for den udviste tillid.

## **2005-2007 Udfordrende at være gildemester i et mandsgilde...**

*Carl Fryland*

To år som gildemester i 8. Gilde er afsluttet på Sct. Georgs Dag d. 23 april 2007. Det har været et udfordrende og til tider vanskeligt hverv at være gildemester i et rent mandsgilde.

At være gildemester i 8. Gilde er lærerigt, men jeg fik heldigvis fra starten rigtig god hjælp fra mine sideposter - to af den yngre generation fra Gildet - nemlig Søren Aagaard og Per Gissel. I det sidste gildeår blev de afløst af Ardy Graversen og Kaj Bent Hansen. Et godt valg.

### *Drag over nakken*

Jeg har i forløbet flere gange forsøgt at ændre på mange af de traditioner, vi har i 8. Gilde. Og jeg har måske også engang imellem taget lidt let på de særlove, der gælder for Gildet. Jeg har fået nogle drag

over nakken for min lidt mere ungdommelige ledelse, men jeg har også fået ros. Vi er jo ikke fødte ledere alle sammen, men jeg mener at være vokset med opgaven.

8. Gilde er, tror jeg, anderledes på mange punkter. Der er et fællesskab uden lige, og de opgaver som vi påtager os og bliver pålagt, dem løser vi.

Lad mig nævne nogle af de begivenheder, som har berørt og aktiveret mig. Start af året under hvælvingerne i Aalborg Kloster iført mørkt tøj og ønske hinanden godt nytår står for mig som noget enestående, som andre ikke har adgang til.

I juni måned har vi vores traditionelle grisetur, hvor vi drager ud i naturen sammen med vore damer for i fælles-

skab at nyde grillstegt gris. Desværre måtte vi september 2006 tage afsked med Erik "slagter" Sørensen - en af turens grundlæggere.

#### *Brug for piger*

I samme måned holder vi fælles friluftsgildehal med pigerne fra 9. Gilde. Selv i et mandsgilde har vi brug for piger engang i mellem.

I juli måned har vi indtil forrige år deltaget i 4. juli arrangementet i Kildeparken. Jeg håber at traditionen bliver genoptaget. Vi er trofaste deltagere ved den traditionelle Vesterhavsmarch. Vi er gode til at organisere salg af øl og pølser og tjene penge derved. Hvis det en enkelt gang slår fejl, så er det ikke vores skyld, men vejret eller tysk øl.

Den sidste weekend i august er det samme som at nævne Ryåsejladsen. En traditionsrig sejlads som er blevet gennemført 29. gange. I de senere år har det knebet med tilslutning, og vi måtte lide den tort at aflyse sejladsen i 2006. Sejladsen er atter gennemført i 2007, og det ser ud til at sejladsen overlever. Det er synd, hvis et af 8. Gildes livsværker skal opføre.

Jeg ser frem til sejladsen hele året. Alle ved, hvad de skal gøre, når turen starter. Velorganiseret af især Per Gissel og Elsebeth Korsbæk fra 9. Gilde. En af de vigtigste faktorer for en god sejlads er fredag aften, hvor vi efter at have fået lejren op at stå samles for at nyde bl.a. Jensen's sommersild kreeret af vores kulinariske chef Bent Jensen

#### *Æbleskiver og gløgg*

Slutteligt vil jeg nævne 8. Gildes evne til at tjene penge til spejderarbejde og velgørende formål. Vi har i mange år solgt æbleskiver og gløgg for gågadeforeningen i Bispensgade/Gravensgade. På grund af foreningens opløsning er aktiviteten nu opkøbt. Ikke så snart var aktiviteten ophørt, før nye initiativer var klargjort - salg af fyrværkeri. Det skulle ikke kunne lade sig gøre at sælge fyrværkeri, men når nogle i 8. Gilde sætter sig mål - Jørgen Peter især - så lykkes det. En anden ny aktivitet er udlejning og betjening af en kæmpe grill ligeledes til fordel for spejderarbejdet og velgørende formål. Jeg vil slutte med at ønske 8. Gilde tillykke med jubilæet og ønske fortsat vækst.



*„Pas på, det er varmt“ Sniller på Glög-job.*









Til venstre:  
Hardeknuds pionér-tårn.  
Blå Sommer 2004.

Bundfoto:  
Hirsholmene indtaget af 8.Gilde.

- Øverste billedrække  
- venstre mod højre:
1. Knud Lønstrup præsenterer kagemanden. Fødselsdag i Sommerfuglefarmen.
  2. Fugtig friluftsgildehal. Tyvødhøj.
  3. Vores „udsendte“ på Grønland, Jesper Hansen.
  4. Med „Klittan“ på fjorden: Svend Erik, Bernt, Jens-Wilfred og Niels Erik.
  5. „Flækkeren“ Niels Erik, Rosenholt.

- Mellemste billedrække  
- venstre mod højre:
1. Morgenbadet er klar, Lübeck 1992.
  2. Æblekage til „Slagteren“. Egholm.
  3. Bådbyggeri. Ryå 1979.
  4. Briefing, Wasa Wasa. Bernt, Jane og HK'er.
  5. „Hoomesterens SLOP-kiste med personlige fornødenheder. Blå Sommer. Claus Meyer.

- Nederste billedrække  
- venstre mod højre:
1. Hundreder af grise spiddet. Blå Sommer.
  2. Ryå vandgang.
  3. Portrætter: Erik, Michael, Niels Erik og Grisen.
  4. Sniller med „staven“.
  5. Ved bålet. Hardeknudhytten.

## Spejderlivet

*Frank Lydolff*

Det har altid været et mål i 8. Gilde at hjælpe spejderne enten økonomisk igennem gildets hjælpekasse, eller fysisk ved at deltage i forskellige spejderaktiviteter.

Siden korpsslejren i 1974 har gildebrødre deltaget i Blå Sommer som hjælpere i supermarkeder eller andre madudleveringer, i køkkener og i cafeteriaer m.m.

Hvem husker ikke det hårde slid om dagen, og de efterfølgende pragtfulde aften omkring lejrbalet.

Samme hjælpefunktioner er udført i forbindelse med Jamboretterne i Rold Skov. Som poster i spejderløb har mange gildebrødre tilbragt en kold nat på post ved Wasa-Wasa løbet. Vi har deltaget i Fanfieren og Musløbene og andre spejderløb, og været med i arrangementer omkring Kulturturnløbet.

8. Gildebrødre har med stort engagement været med til at vedligeholde forskellige spejderfaciliteter. Det spænder fra renovering af søspejderskibet "Marina" til vedligeholdelse af Tyvdalhøj ved Flamsted, både hytten og terrænet har gennem årene fået en kærlig hånd. Denne aktivitet er nu overført til Rosenholt i Dronninglund Storskov, hvor vi to gange om året maler, reparerer, fælder træer og hugger brænde altid ledsaget af en god frokost, som Helle Essenbæk står for.

Arrangement af og deltagelse i Ryå-sejladsen er nævnt andet sted i bogen.

På dette sted skal også nævnes at gildebrødre, som forældre har gjort et stort stykke arbejde i forskellige spejdergrupper, ligesom enkelte har været aktive spejdere i en længere årrække. Her er det værd at mindes Frans Holm, som om nogen var synonym med ordene "En gang spejder altid spejder"



*Bent Larsen uddeler præmier.*



## Vesterhavsmarchen

*Tage V. Andersen*

En flok gildebrødre, deriblandt vor egen Finn Quist, var samlet for at diskutere, hvordan man kunne tjene penge til velgørende formål.

Finn Quist fik ideen til at folk kunne gå på stranden mod at betale for det. Det var "Vesterhavsmarchen", der blev opfundet for 35 år siden.

Jeg har deltaget som marchgænger, og senere blev jeg fast hjælper ved afviklingen af Vesterhavsmarchen.

I 2001 blev jeg formand for Vesterhavsmarchen og katastrofekassen, som står for uddelingen af de penge, som udgør overskuddet fra samme march.

Der er i årenes løb blevet uddelt mange penge fra katastrofekassen, bl.a. kan nævnes en næsten "fast" modtager, nemlig Guatemala Gruppen. Det er gildebrødre fra 10. Gilde og en enkelt fra 3. Gilde, som er garanter for at midlerne

bliver anvendt 100%. Samme gruppe har en støtteforening, hvor man skaffer penge på anden vis.

Da det er vort mål at blive selvforsynende med materiel, containere, telte, borde og stole, har vi haft den glæde, at "Spar Nord-Fonden" har ydet støtte to gange til indkøb af disse ting, sidst i 2004. Vesterhavsmarchen har også eget "husorkester", nemlig Advokatens New Orleans Jazzband, som underholder med herlig jazz hvert år på startstedet i Blokhus. På orkesterets hjemmeside er der link til Vesterhavsmarchen og til Sct. Georgs Gilderne i Aalborg.

Vesterhavsmarchen har tre startsteder, Løkken, Kettrup og Blokhus, to vendepunkter, Midtvejs Syd og Midtvejs Nord, og alle poster er bemandede for at varetage salg af startkort, øl, sodavand og pølser, alt sammen med til at give en



*Vesterhavsmarchens opstart.*

omsætning. Med hensyn til opsætning, nedtagning og bemanning af poster er der involveret ca. 100 gildebrødre.

Det har været en dejlig opgave, hårdt ind imellem, men med en god og varm kontakt til gildebrødre, specielt fra Aalborg gilderne.

Samtidig opbygger man en meget stor berøringsflade, idet vi henvender os til personaleforeninger i forskellige virk-

somheder. Der kan være tale om banker, sygehuse, told og skat, amt og kommune, restaurationer og mange foreninger af forskellig observans. Ligeså er der en god dialog med handlende og myndigheder, som nødvendigvis er involveret på den ene eller anden måde. Derudover har vi i Vesterhavsmarchen fået en god kontakt til pressen, som er flinke til at give os omtale.

## Ryå-sejladsen

*Ger Gissel*

*Konkurrence på Ryåen.*

Den første idé til sejladsen blev udkastet af „Sir Gallahad Klan“, der havde erfaring fra Mølleåsejladsen ved København. I 1978 blev „Thiselauget“ indviet i planerne og bedt om at bistå ved planlægningen og udførelse, med henblik på sejlads samme år. Første år var der lejrbase på å-engen syd for mål, pladsen var

smukt heget af „Skeelslund-skoven“. I 1979, stadig under Sir Galahad, blev lejrbasen flyttet til KFUM-hydden og i årene efter '82 blev det Sct. Georgsgilderne, med 8. Gilde som primus motor, som overtog sejladserne.

I foråret 1978 havde Ryå-gruppen tre planlægningsmøder. Der var mange punkter på dagsordenen, og man må virkelig tage hatten af for den helt utrolige indsats. På bare tre måneder fik de styr på den første sejlads. Første møde blev afholdt på „Spejderborgen“ den 16. marts. Næste møde ligeledes på „Borgen“ den 25. april. Det sidste møde hjemme hos Ib Schougaard den 17. maj. Det var på Norges Nationaldag og præcis en måned før første Ryå-sejlads!

Der blev tænkt på alt ! - og specielt økonomien. Kunne budgettet holde? Moosdorf og Poul Olesen udarbejdede et madbudget på 20 kr. pr. person. Deltagerbetalingen blev sat til 50 kr., og inkluderede grillmad lørdag aften, morgen-complet og Ryåkrus med indhold.



På forhånd var der et budgetteret underskud på 1.081 kr. Allerede dengang opereredes der med sponsor-indtægter, som skulle dække underskuddet. Transporten skulle deltagerne selv betale, og en returbillet fra Aalborg Banegård til Aabybro kostede 12 kr.

Der blev indhentet de nødvendige til-ladelser. Mølleå Sejladsen udlånte 200 redningsveste. „Fyr“ stillede to ledsagebåde til rådighed. Hjemmeværnet blev kontaktet for udlån af radioer. Man spurgte Sparekassen Nordjylland om den ville sponsorere rygnumre. Forsva-ret udlånte tre militærtelte. Spejdersport udlånte en kano. Stadsgildet gav 100 kr. (hurra penge i kassen). Bernt designede Ryålogoet og diplomer. Henrik R. skaf-fede lak til diplomerne. De første Ryå-krus blev bestilt, og der skaffedes også ti tørklosetter. Jow, jow der var check på alle detaljerne!

*Team Ryå 2005.  
Bent Jensen, Claus Meyer,  
Niels Erik Franck, Peter Kors-  
bæk, Jørgen Peter Moosdorf,  
Per Gissel, Ardy Graversen  
og Kaj Palsgaard.*



Per Ussing fra Spar Nord udtalte i forbindelse med den 25. Ryå-sejlads i 2002: "I juni 1978 hvor Ryå-sejladsen tog sit første pagajtag sponsorerede Spar Nord et sæt nummerskilte, således at de enkelte deltagere kunne identificeres ned ad den syv km lange rute, som blandt andet løber forbi Birkelse Hovedgård. Det hører til sjældenhederne, at arrange-menter holder i så mange år og det hører så sandelig også til sjældenhederne, at vi har haft sponsorgevinst i 25 år af én investering.

Det må betragtes som særdeles rentabelt, og vi finder det helt naturligt, at når ryg-mærkerne har kunnet holde til så mange vandgange og -ture, så at være dem, som fornyer sponsoratet med endnu et sæt rygmærker, og med Spar Nords nye logo".

I 2007 gennemførte Gildet den 29. Ryå-sejlads..!

## Projekt æbleskiver og gløgg

Bent Jensen

I 1996 sad jeg sammen med fru Inge ved morgenbordet. Hun var da kasserer i gågadeforeningen Bispensgade-Gravensgade og stod og manglede en aktivitet op til jul til markedsføring af foreningen. Vi endte med, at ville foreslå gratis uddeling af æbleskiver og gløgg. Der blev udarbejdet forslag til projektets gennemførelse, både økonomisk og praktisk. Resultatet blev 3.000 portioner (6.000 stk.) æbleskiver og 220 l. gløgg med diverse tilbehør. Pris 23.000 kr. Projektet blev godkendt, men tilbage med det praktiske. Naturligvis henvendte jeg mig til gildet og med et forventet overskud på ca. 12.000 kr., blev det straks godtaget. Der blev lavet fire hold med en holdleder. Indkøb - koordinering undertegnede, æbleskiver Carl Fryland - Claus Meyer, gløgg Niels Erik Frank, opstilling - udlevering Søren Boelsman.

Udleveringsstedet var ved springvandet i Bispensgade-Gravensgade.

Gløggen blev tilberedt i klosterets gamle køkken. Til formålet blev der indkøbt et stk. gruekedel. Transport til udleveringssted foregik i termobeholdere med tappehaner. Æbleskiverne blev bagt hos skiftende bagere og transporteret i termokasser.

Selve udleveringen varede fra kl. 12.00 til ca. 15.30, og blev varetaget af ca. fjorten mand. Efter veloverstået arbejde, var der hyggetime i klosterets køkken med oprydning og opvask.

Vi opnåede i de ni år, vi var så heldige at bevare denne aktivitet, et ca. overskud på 110.000 kr. til vort hjælpearbejde.

2004 var sidste gang, idet Gadeforeningen blev delvis opløst. Tak for indsatsen.



Udlevering af æbleskiver og gløgg i Bispensgade. Tage Andersen, Mogens Foss, Ardy Gravensen og Henning Toftild.



Operation hyttehjælp. Leif Pedersen, Per Gissel, Per Haugaard Jacobsen og Bent Jensen.



## Operation hytte- hjælp

*Bent Jensen*

Som hytteformand for Tyvdalhøj Spejdercenter gennem tolv år, skal der lyde en stor tak til 8. Gildes brødre for en stor indsats i forsøget på at få økonomien til at hænge sammen.

Historien er den, at Aalborg i 1997 ikke længere ville give tilskud til driften.

Gode råd var dyre. Vi var på det tidspunkt tre fra 8. Gilde i udvalget. Under tegnede, Kaj Bent og Svend Poulsen. Vi enedes om at bede 8. Gilde om hjælp til vedligeholdelsen efter følgende oplæg:

”Til aktive pensionister og andre interesserede medlemmer af 8. Gilde

Forslag til etablering af støttegruppe for Spejdercentret Tyvdalhøj’s vedligeholdelse og forbedringer, ved medlemmer af 8. Gilde, der har forladt det aktive arbejdsmarked. Jeg har gjort mig følgende tanker: En månedlig mødedag ÷ januar ÷ juli ÷ august ÷ december. Med følgende program: Kl. 10.00 - 12.30 - arbejde. Kl. 12.30 - 14.00 - frokost med kammeratligt samvær, betalt og leveret af Tyvdalhøj. Kl. 14.00 - 16.30 - arbejde. Hovedvægten af arbejdet vil være naturpleje, så som vedligeholdelse af stier og etablering af nye, udtynding, brænde, bålpladser, ny rafteplads.

Der vil ved hvert møde være mindre krævende opgaver, så som: Oprydning omkring hytterne. Gennemgang for småreparationer (døre, køjer, gardiner, toilet og bad, tilbehør, udskiftning af pærer). Optælling og supplering af køkkengrej og inventar. Oprydning depot, rengøringsrum, opbevaringsrum og brændeskur.

Syntes du dette er en god ide til fremme af det nyttige og det kammeratlige i 8. Gilde, hører jeg gerne fra dig.

Alt dette skal ses som en nødvendighed for centrets overlevelse, idet Aalborg Kommune ikke længere vil yde driftstilskud.

På Tyvdalhøj udvalgets vegne  
- Bent Jensen”

Hjælpen fik vi, og der blev arrangeret arbejdsdage med jævne mellemrum med deltagelse af ti til femten brødre, og centret kom i den bedste stand længe.

Det var ikke arbejde det hele. Forplejningen (Helle Essenbæk) var udsøgt, ligesom humøret også altid var i top.

Divisionsstyrelsen, som er øverste myndighed, mente dog ikke, at det økonomiske grundlag var godt nok til at fortsætte, hvorfor centret i 2004 blev overdraget til Johan Ratzau gruppe, hvorved man kunne opnå kommunal støtte.

Vi var mange, der ville komme til at savne disse hyggelige arbejdsdage, og da man fra Rosenholt Spejdercenter forespurgte, om vi ikke kunne tænke os at fortsætte der, sagde vi straks ja. Det er indtil videre blevet til fire arbejdsdage og aftalen er to om året, forår og efterår, så længe lysten er der.

Tak for opbakningen

## 8. Gilde og 4. juli aktivitetsudvalget

*Søren Aagaard Petersen*

4. juli arrangementet blev hver år afholdt i Kildeparken i forbindelse med festligholdelsen af den amerikanske uafhængigheds dag. Det overordnede ansvar for det samlede arrangement havde Aalborg kommune med turistforeningen i spidsen.

Festen i Kildeparken startede op kl. ca. 17 og sluttede med fyrværkeri kl. 23. Gildernes bidrag til festlighederne var fra de opstillede telte og boder, at sælge øl, pølser, kaffe og kager samt at organisere underholdning for børn. Dette blev udliciteret til først Kong Hans - og siden Lars Dyrskødt gruppe. Sidstnævnte blev specielt populær for deres selvbyggede karrusel.

Den daværende Stadsgildemester, Bjørn Mathiassen, bad undertegnede om at overtage formandskabet for Stadsgildets aktivitetsudvalg i foråret 2000. Dette udvalg havde blandt andet ansvaret for Gildernes del af 4. juli arrangementet. Udvalget havde som naturlig base 1., 6., 8., 9., 10., og 12. Gilder med Elsa Berglund, 9. Gilde som dets energiske og samlende sekretær. Der blev hvert år holdt en række planlægnings møder op til 4. juli arrangementet, hvor de nævnte gilder stillede med en repræsentant, og hvor de planlagte delaktiviteter blev fordelt.

År 2000 arrangementet, som var mit første, blev afholdt under perfekte rammer på en tirsdag, og med et overskud på ca. 28.000 kr.

2001 gav et overskud på 19.000 kr. og var vejrmæssigt knapt så godt som året før.

2002 var alle sejl sat. Turistkontoret havde engageret et hot navn, vinderen af det danske – og det internationale børne grand prix, Raz fra Aalborg, som trækplaster for børnefamilierne. TV2-journalisten, Poul Erik Skammelsen, var hovedtaler. Det eneste, der ikke blev taget i ed, var vejret. Hele arrangementet regnede væk og gav et overskud på sølle 50 kr.

Forventningerne til 2003 var store. 4. juli var dette år en fredag. Under den efterfølgende evaluering var udvalget enig om, at arrangementet gik godt, med en fin stemning i parken og mange mennesker. Publikum kom dog senere end sædvanligt, og salget var derfor ikke så stort som i 2001. Overskuddet var på ca. 12.000 kr.

2004 var fra Aktivitetsudvalgets side, lagt stort op. En søndag med muligheder for mange mennesker i parken. For første gang fik vi også det fulde organisatoriske udbytte af, at alle gilder var repræsenteret. Specielt 5. Gilde kom med en række spændende nyskabelser til arrangementet. Desværre levede udbyttet ikke op til forventningerne trods pænt vejr og rigtig mange mennesker. Publikum var domineret af FDFs musiklandstævne, og de var ikke så købestærke som det publikum, vi var vant til. Overskuddet blev på beskedne 5.500 kr. 2004 blev det sidste år 4. juli blev fejret i Kildeparken. Denne beslutning blev truffet af Aalborg kommune, og begrundelsen var, at man ønskede at omstrukturere begivenheden.



## Med rejseholdet til tivoli i Grønland

*Tage V. Andersen*

I 2003 var Lis og jeg så heldige at blive udtaget til årets rejsehold, der skulle hjælpe Sct. Georgs Gildet i Nuuk med at afvikle det Tivoli, som Gildet afholder hvert år for Nuuks indbyggere. Også Per Gissel fra 8. Gilde var så heldig at blive udtaget til årets rejsehold. Jeg vil fortælle lidt om Gildet i Nuuk (Godthåb) og hvornår ideen til tivoli opstod:

### *Sct. Georgs Gildet i Godthåb*

Gildet blev oprettet i 1961. Det var i en periode, da mange danske gildebrødre blev udstationeret i Grønland og ønskede at fortsætte deres gildearbejde her. De fleste udstationeringer var af kortere varighed, hvilket gildet var præget af, når der skulle planlægges aktiviteter, trods det blev det et meget aktivt gilde.

*Tivoli i Nuuk.*



### *Tivoli i Nuuk opstår*

I 1982 var man klar til at arrangere det første Tivoli.

Det blev en succes – en byfest for både børn og voksne. Det blev herefter besluttet, at Tivoli skulle holdes hvert år ved udgangen af august.

### *Rejsehold – Arbejdsferie*

I foråret 1985 var der få gildebrødre i gildet til at udføre det store arbejde, der var forbundet med afviklingen, men en genial gildebror fostrede ideen med at invitere et hold gildebrødre fra Danmark på tre ugers arbejdsferie for at hjælpe dels med at gennemføre Tivoli og dels for at hjælpe med vedligeholdelse af gildets hus. Der blev indrykket annonce i "Sct.-Georg" om arbejdsferie på Grønland.

Ideen viste sig at være god, og der blev udvalgt tyve gildebrødre det første år. Hvert år siden har gildet indrykket annoncen i "Sct.-Georg" med opfordring til at søge om deltagelse. Blandt ansøgerne udtager gildet et rejsehold bestående af både nye og tidligere deltagere.

### *Tivoli – en succes*

Tivoli i Nuuk er blevet så stor en succes, at det nærmest er blevet en institution i byen. Det årlige tivoli imødeses med stor spænding som et festligt og kærkomment indslag i hverdagen.

Tivoli er med årene blevet udvidet og forbedret. Det består af fireogtyve boder, to skydebaner, luftgynge, kaffetelt, karuseller, bilbane, roulette og scene og det

tilstræbes, at der hvert år indgår en ny aktivitet.

Pladsen ligger umiddelbart ved siden af gildehuset, der i tivolidagene er centrum for alt. Tivoli i Nuuk har skabt grundlag for, at gildehuset i dag er totalrenoveret og udvidet. Det er samlingsstedet for gildebørnene. Lokalerne lejes desuden ud til arrangementer for byens borgere.

#### *Støtte til ungdomsarbejde*

Alle tiltag har skabt et så godt økonomisk grundlag i Gildet, at der hvert år på Sct. Georgs Dag uddeles midler til hjælp til spejderarbejde og andet børne- og ungdomsarbejde i Grønland.

#### *Rejsehold til 3 ugers arbejdsferie*

Det er en oplevelse for livet! Det er hårdt arbejde kombineret med oplevelser af

Grønlands barske natur og grønlandsk kultur, og samtidig et righoldigt socialt samvær med gildebørne i Nuuk.

Som deltager på et rejsehold under en tre ugers arbejdsferie i Nuuk skal man være forberedt på, at opstilling, afvikling og nedtagning af Tivoli kræver en hård indsats, der normalt lykkes, når der løftes i flok. Opgaverne kan sommetider synes uoverskuelige, men gå-på-mod løser normalt tingene. Til gengæld giver samvær og sammenhold store glæder, muntre oplevelser og varige venskaber. Godthåbgildet fastlægger et stramt program for det tre uger lange ophold, der ikke blot er hårdt arbejde, men også rig på oplevelser med besøg rundt i byen, vandreture i fjeldene, fjordsejlad, week-endtur, og ikke at forglemme samværet i gildehuset.

## **Thiselauget**

*Bernt Santesson*

Thiselauget har sin oprindelse i den 2. gruppe som fungerede i årene 69, 70 og 71. Medlemmerne af gruppen fandt behag i at holde møder i "Graverens hus" på toppen af Thise Bakker, som, når man bevæger sig nordud af Aalborg, rejser sig vidt synligt over Store Vildmoses flader. Det blev besluttet, at disse herligheder ville man ikke uden videre give slip på. Man enedes om at fortsætte gruppen som en tværgående gruppe i Gildet.

Thiselauget kom til at bestå af Bent "Paganini" Larsen (enevældig formand), Bernt Santesson (hytteformand med vortoret), Poul Felsen, Poul Olesen, Frank Lydolff, Jørgen Peter Moosdorf og Brint Risgaard.

Snart krævedes fastere rammer om laugets virke, love og hensigtserklæringer måtte udformes:

Fast oktoberekskursion til bakkerne for i ydmyghed at nyde disses natur. Bestemte rutiner indgik, såsom opladning og afgang fra Poul Olesens domicil, Den danske Bank i Østeraa. Efter den anstrengende stigning til toppen af Vestbjerg Bakke måtte man nødvendigvis, på Felsens bopæl, styrkes med Ingas 100 små dannebrogspydede frikadeller samt væske til nedskylning. Sikkert fremme hos købmand Sven Aage i Manne måtte dennes baglokale efter endt handel inspiceres. Således styrket nåede vi omsider målet for vor rejse: Thise-huset.

Under almindelig palaver og uoverensstemmelser blev de respektive køjer beslaglagt, hvorefter gruppen i absolut mørke, uden lygter! til stor fortrydelse for Fætter BR og Jørgen Peter, ad listige stier begav sig ud på en strabadserende rute i Bakkerne.

Tilbage i Thise-huset udsattes man for enestående oplevelser af kulinarisk og underholdende karakter til ud på de små timer.

Af andre faste arrangementer indgik ateliermødet i Bernts Saloner i Østeraa, 2. fredag i maj. Herudover kom så de "spontane" arrangementer, hvor initiativet var frit for den enkelte broder.

Her skortede det ikke på fantasirige ideer: Inspektionsrunde i sadlen på udleverede damecykler til både seriøse og listige steder i vor by, ornitologisk udflugt til Gjøl Bjerg, pistolskydning på de militære skydebaner, natlig inspek-

tion af vildmosekvægets vilkår, besøg og indsigt i den katolske kirkes virke (såvel over som under jorden), julemøde med kvindeligt indslag, natlig klitvandring ved Rødhus, guidet tur omkring Brovst idylliske mergelgrave, og ikke at forglemme første arrangement i Senior Larsens kolonihavehus i Bertshelsens Minde, samt den højtidelige valfart til Sct. Thøgers helligkilde ved Vrensted Kirke, ihukommende Sct. Thøger-drengenes seriøse baggrund.

Sct. Thøger blev en højt respekteret helgen som havde sin gang på jorden på Svend Estridsens tid, hvor han prædikede i England, Norge og siden i Nordjylland, hvor han, efter sin død, blev gjort ansvarlig for flere undere.

Det kan til slut tilføjes at den berømmelige Ryå-sejlads af Sir Galahad roverklan blev betroet opstartet af Thiselauget i Sct. Georgs Gildernes regi.



*„Paga” lægger en pind på.*



*Ekskursion til Egholm. Poul Felsen, Bent Larsen, Frank Lydloff, Brint Risgaard, Poul Olesen og Jørgen Peter Moosdorf.*

## Roldlauget

Mogens Foss

Efter min optagelse i 8. Gilde 26. januar 1971, kom jeg efter dannelsen af grupperne i den nydannede 4. gruppe med Arne Odgaard som gruppeleder. Gruppen var på i alt syv mand. På det første gruppemøde, som blev holdt hos Arne, aftalte vi at holde et gruppemøde, hvor vores damer skulle med, så de kunne lære hinanden og os at kende. Mødet skulle så holdes efter sommerferien og vi fastlagde dagen til 11. august på "Roldgården", det var et ombygget husmandssted, som var ejet af min far, som i øvrigt var gildebror i 4. Gilde. Gården lå umiddelbart syd for Hellum Kirke og jorden grænsede op til Rold Skov, nærmere betegnet til Lindemborg og Villestrup skovdistrikter. Vi havde her mulighed for nogle dejlige vandreture i skovene og ned til blandt andet Madumsø. Vi startede mødet lørdag eftermiddag, hvor vi mødtes til en kort gåtur for at vente på, at vi alle blev

forsamlet, inden vi gik ind til det dækkede bord og maden som vi havde hentet på Terndrup Kro.

Inden vi skiltes om søndagen, enedes vi om, at vi havde haft så god en weekend, at den skulle gentages året efter, nemlig den 18.8. dag, som var starten på den 3. weekend i august. Det blev så Roldlaugets stiftelsesdag, og vi mødtes hvert år fra 1972 til 1980 på "Roldgården".

Kontingentet blev fastsat til 10 kr. pr. gildearrangement, der blev valgt både kasserer, inkassator og revisor, men beløbet blev enten glemt eller ikke opkrævet, så med tiden besluttede vi, at vi selv skulle medbringe vores madkurv.

Da vi selv havde bygget sommerhus ved vestkysten, flyttedes vores årlige træf fra 1981 op til sommerhuset som lå i det dejlige klitområde, Kordals Klit, beliggende mellem Lille Norge og Kettrup Bjerger. Også her kunne vi gå nogle dejlige ture på stranden og klitten. Efterhånden som alderen begyndte at trykke og frafaldet blev større, besluttede vi at stoppe medens legen var god og efter det sidste træf 1. september år 2001 blev "Roldlauget" lukket efter at have haft en levetid på 30 år.



*Roldlauget på tur. Jørgen Scheving, Ove Vedel Jensen, Mogens Foss samt Hanne Scheving, Liv Nielsen, Rise Foss og Grethe Vedel Jensen.*



## „Den gamle gruppe“ og „Syveren“

Per Haugaard Jacobsen

*Syveren.  
Birthe Palsgaard, Aase Nielsen,  
Yrsa Jacobsen, Grethe Franck,  
Aase Poulsen, Ruth Christensen  
og Winnie Lydolff.*

Med al mulig respekt for såvel gildehaller og gildemøder er gruppearbejdet også en af de stærke piller, som gildebevægelsen er bygget på og som der bør hægges om.

Oftentimes fungerer gruppearbejdet på en sådan måde, at kemien brødrene og de respektive ægtefæller imellem fører til dannelse af forskellige laug, hvilket må siges, at være ganske udpræget for 8. Gildes vedkommende.

Ved et julemøde en lørdag i december 1979 hos undertegnede i Guldbæk, hvor vi først gik i skoven for at indsamle gran og naturpynt til årets juledekorationer, efterfølgende satte os til bords, for at indtage julefrokosten med tilbehør, resulterede stemningen i, at dette burde være en tilbagevendende begivenhed. Således opstod: "Den gamle Gruppe".

Gruppens deltagere var Erik & Aase Paulsen, Orla Svendsen & Ruth Chri-

stensen, Viggo & Aase Nielsen, Niels Erik & Grethe Franck, Frank & Vinnie Lydolff og Per & Yrsa Haugaard Jacobsen.

Efter gildetinget i marts 1980 blev Kaj overført til gruppen, således at gruppen blev udvidet med Kaj & Birthe Palsgaard Andersen. Disse fælles julestuer fortsatte hos os til og med 1983, hvorefter Birthe & Kaj alle årene herefter har taget over. Hurtigt blev aktiviteterne udvidet med diverse udflugter og årlige week-endophold, henholdsvis Blokhus og Hals, ture som er foretaget til dato, og som alle med glæde ser frem til.

Desværre er gruppen gennem årene blevet reduceret med gode venner, idet Viggo døde allerede 29. oktober 1984, Orla afgik ved døden 29. januar 1988 og Erik mistede vi 2. marts 2005.

I 1990 indtrådte Aase Nielsens ven Orla Freese Olesen i gruppen. Herudover er Frank og Vinnie udtrådt af gruppen i midten af 2003.

Det har generelt været glædeligt at pigerne, trods tab af ægtefæller, alle har bibeholdt tilknytningen til gruppen til fælles glæde for alle.

Efter en pige-komsammen hos Yrsa i Århus i december 1988, blev de øvrige seks piger, i toget på vej hjem til Aalborg enige om, at danne en gruppe (uden mænd) svarende til vore gruppemøder og stort set med samme formål - gruppen blev døbt "Syveren" efter deltagerantallet. De sidste ti år har gruppen tillagt kulturindslag i Aalborghallen. Begge grupper trives i bedste henseende.





## Lübecktur i påsken 1992

*Claus Meyer*

Som gruppeleder i 1991/92 aftalte jeg med gruppen at forsøge at få et venskabsgilde syd for grænsen. Efter at have ringet rundt samt annonceret i gildeblade, fik vi kontakt med Pfeil-Pfadfinderbund i Lübeck. De fortalte, at de var et lokalt korps, hvor man også som voksen var medlem, altså ikke var gildebrødre. Vi mente alligevel, at det kunne være interessant at optage videre kontakt. Vi skrev flere breve sammen, udvekslede medlemsblade m.m. Lederen af korpset var ansat i Norddeutsche Rundfunk, og virkede i telefonen som en meget myndig herre (hvad der også senere viste sig at holde stik).

I foråret 1992 havde vi i gruppen, der bestod af Tage, "Sniller", Jørgen-Peter, Kaj, Christian, Erik og mig selv, bestemt os for at tage på besøg dernede. Vi legede med tanken om en lejet minibus med chauffør, men det var for dyrt, så med tog, også for dyrt. Så tilbød Tage Andersen og Jørgen Peter Moosdorf at lægge biler til samt at køre, og det blev med tak modtaget. Efter flere telefonsamtaler med "Jochen" blev det aftalt at vi skulle komme i påsken, der faldt i begyndelsen af april. Efter lidt problemer med at få en kørselsvejledning og overvejelse af Jochens beskrivelse af overnatningsstedet som "Rustikalt", tog vi af sted.

Vi ankom til Lübeck-lokaliteten Brecklingsand tidligt på eftermiddagen, Dannebrog var hejst, og en lille spejder stod ved indkørslen og gjorde stramt honnør. (Da var vi glade for at vi ikke var kommet med tog i lettere overrislet stand).

Vi blev vist ind i lejren, foran en lille træhytte hang der syv krus på en stang samt stod ditto antal vaskefade - det grinte vi lidt af, indtil det gik op for os, at de var beregnet til os. Hytten bestod af to rum, i det største stod et bord med en el-kogeplade på, hvorpå der stod en stor gryde med pulverkartoffelmos, hvis vi var sultne, det var vi heldigvis ikke. Det andet rum var mindre og rummede bl.a. en sofa, som vi insisterede på, at Chr. Schougaard som alderspræsident beslaglagde. Vi andre måtte sove på gulvet. Toilet kunne vi benytte på en restaurant på den anden side af vejen.

Efter at have besigtiget "herlighederne", tog vi på en lille udflugt til den gamle bydel, med besøg i bl.a. Schiffergesellschaft for at læske ganen. Derefter blev vi ført ud i en skov uden for byen, hvor de også havde en hytte. Den var fuld af spejdere, og efter at have udvekslet gaver, fik vi fortalt, hvordan de havde forberedt vores komme - spejderne havde lært meget om Danmark og Aalborg, og vi fik lidt foredraget. Bagefter fortalte jeg dem lidt om, hvad vi var for nogle, og hvad vi lavede. Derefter var der servering af noget de kaldte en gammel håndværker-specialitet. Det var klap sammen madder og saltgurker, men det smagte nu meget godt, og det hjalp vel også, at vi var blevet sultne. Derefter kaffe og til slut fællessang til afsked - vi på dansk og de på tysk. De blev i øvrigt glade for vort Tjikkerlikker råb, som de optog næste dag. De kendte noget af det - og ville gerne have det hele med.

Vel "hjemkommen" til vort rustikale hotel ledsaget af en spejder, der skulle passe på os, satte vi os og fik os et par øl m.m. Michael som spejderen hed ville kun have en sodavand og fortrak snart til sit Same-telt. Vi hyggede os længe og havde flere toiletbesøg i restauranten.

Tidligt næste morgen ankom Casimir og hans sønner Niko, Mark og Dirk, og hjalp Michael med at stille borde op udenfor samt anrette morgenmad, mens vi vaskede os i det fri - koldt!!! Efter en i øvrigt glimrende morgenmad kørte vi til et lille museum som en af de gamle spejdere Bodo var æresdirektør for (det betød ulønnet). Han viste os rundt og fortalte meget interessant om samlingerne - der var nu også megen interesse

omkring museets toilet, idet restauranten hvor vor toilet var, endnu ikke havde åbnet, da vi tog af sted.

Derefter fik vi en meget god rundvisning i det gamle Lübeck, hvor vi blev ført ad små smøger og gader vi aldrig selv havde fundet. Vi så Germanichenkeller i det historiske rådhus, Marcipanudsalg, Holstentor, Petri-kirken samt Marienkirken, med døden fra Lübeck. Derefter tilbage til lejren, hvor der blev taget afsked, og vi gav en lille penge-gave til driften. Derefter gik det hjemad. Derefter korresponderede vi en hel del sammen, inviterede dem til genbesøg, og spejderne til Ryå, men der kom ikke noget ud af det. Så efterhånden døde kontakten ud.



*Deltagerne i Lübeckturen.  
Erik Pedersen, Kaj Palsgaard,  
Tage Andersen, Ove Nielsen,  
Claus Meyer, Christian Schou-  
gaard og Jørgen Peter Moosdorf.*

## Klitlauget

Jens-Wilfred Christensen

Stiftet 9. april 2001 - det skete i de dage - Bent Jensen stod for tur, der skulle holdes gruppemøde, men Bent havde travlt med forårsrengøringen i sommerhuset. Familien har tradition for Påskekommens sammen ved havet, så Bent foreslog, at vi mødtes fredagen inden Påske, og hjalp til med udluftningen af huset. Af hensyn til de enkelte personer, der efter hårdt arbejde og travetur i frisk luft langs havet, kunne finde på at indtage alkohol var overnatning inkluderet.

Bents hummersuppe og efterfølgende oksehaleragout med diverse årgangsvine var med til at gøre weekenden uforglemmelig. Af angst for aldrig at blive udsat for en oplevelse af et sådant format igen, foreslog undertegnede oprettelse af et laug, der hvert år kunne hjælpe Bent med klargøring af sommerresidensen.

Det blev flerstemigt vedtaget, at vi seks mand hvert år i weekenden før Påske var villige til at møde op i Fårup Klit. Jeg kan ikke rigtig vurdere, hvor meget hjælp vi har været for Bent, men jeg kan garantere for, at huset er blevet luftet. I de senere år har laugets kampråb gjaldet over klitterne.

*Klitlaug-Klitlaug*

*hø -hø - hø*

*nyder bjedsker pø om pø*

*traver rundt ved hav og strand*

*drikker aldrig postevand*

*Klitlaug - Klitlaug - Klitlaug*

For øvrigt blev vi tildelt følgende opgaver - Jens Wilfred - gruppeleder - ansvarlig for samling af tropperne, Kaj Palsgaard - kasserer samt ansvarlig for sponsorkontrakter, Jørgen Peter Moosdorf - ceremonimester, Morten Hansen - transportansvarlig, Ove Vedel - varmemester med ansvar for brændeovn og temperaturforhold, Leif Petersen - overvågning af forbrug af alkoholiske drikke samt kontakt til Jægerkorpset og Bent Jensen - husly + lille let fortæring?? Med tak til jer alle for uforglemmelige timer.



*Klitlauget på stranden. Jens-Wilfred Christensen, Bent Jensen, Kaj Palsgaard, Ove Vedel Jensen, Morten Hansen, Leif Pedersen og Jørgen Peter Moosdorf.*

## **Porselaug**

*Niels E. Franck*

I 2001 blev gruppen bestående af Morten Hansen, Finn Andersen, Niels E. Franck, Bent Larsen, Jens-Wilfred Christensen og Ove Vedel dannet. Vi skulle, som det byder sig, være sammen om gruppearbejde de næste to år. Til afveksling for gruppens normale møder, blev der afholdt gruppetur fra fredag eftermiddag til lørdag middag i Niels's sommerhus i Hals. I løbet af gruppeturen var vi på travetur, hvor der blev plukket porse til eget hjemmebrug. Dette inspirerede os til at danne porselaug inden lørdagens hjemtur.

Efter gildetinget 2002 blev Jens Olaf Moosdorf overført fra ledelsen til gruppen og var derved selvskrevet til at indtræde i laug.

Gruppen blev opløst 23. april 2003, men porselaug fortsatte. Vi holder stadig møde midt i juni, hvor vi hygger os og plukker ny porse. Vi smager også på sidste års udtræk.



*Porselaug nyder solen.  
Morten Hansen, Svend Erik Christiansen  
og Niels Erik Franck.*

## Jubilæum og fremtiden

*Søren Boelsmand*

Som nylig tiltrådt gildemester i 8. Gilde vil jeg delagtiggøre jer i nogle tanker om Gildet og ønsker for de næste 50 år.

Jeg blev optaget på Aalborg Kloster i 1997 i forbindelse med nytårgildehallen. Det var en stor oplevelse at blive optaget i Gildet i disse historiske rammer.

Jeg føler mig godt tilpas i 8. Gilde og grunden er jo nok den ånd og den frie omgangstone, der hersker i Gildet. Nu skal vi huske på, at det ikke er en al-

mindlig forening vi er medlem af; nej, det er et broderskab, der er udsprunget af vores tid som spejdere, og det er noget værdifuldt, som vi bør værne om.

Mit ønske for tiden fremover må så være, at vi til stadighed husker og arbejder på, at de idealer vi sætter højt, hersker i tiden fremover.

Kun på den måde kan vi med sindsro se frem til at holde mange flere fødselsdage i et godt og dynamisk Gilde.



8. Gilde 2007.



## 8. Gildes brødre 1958 til 2008

16. fremsynede gildebrødre stiftede 8. Gilde. Her 50 år senere er vi 36 gildebrødre. 102 gildebrødre har præget gilde gennem alle årene, alle nævnt nedenfor med de 16 stiftere i spidsen.

Olaf Erik Hansen	Bjarne Thomsen	Kjell Møller Andersen
Bent Larsen	Arne Andersen	Allan Løvgren Frandsen
Erik Pedersen	Paul Erik Koefoed	Ole Mortensen
Erik Sørensen	Erik Paulsen	Erik Christensen
Christian Schougaard	Knud Staggemeier	Nicolai Boe Andersen
Kaj Aage Hansen	Jørgen Scheving	Claus Meyer
Frans Holm	Frank Lydolff	Leif Pedersen
Knud Lønstrup	Jens Olaf Moosdorf	Carl Fryland
Sven Svensson	Arne Odgaard Sørensen	Svend Poulsen
Orla Svendsen	Ole Brøndum	Michael Jensen
Hakon Wormslev	Brint Risgaard	Jesper Hansen
Jørgen Lund Jensen	Hans Melgaard	Ole Krogsgaard
Jens Oluf Grøn-Persson	Ole Kristiansen	Per Gissel
Tage Severinsen	Mogens Foss	Dion Rank Simonsen
Vedel Jensen	John Weilgaard Sørensen	Lars Sennels
Holger Heilesen	Per Gertsen	Gunnar Juliussen
Erik Thomsen	Niels Erik Franck	Jens Frederik Olesen
Knud Larsen	Niels Johan Schrøder	Søren Boelsmand
Ejner Abildtoft	Henning Toftild	Ardy Graversen
Erik Nissen Hansen	Harald Morell-Jørgensen	Morten Hansen
Finn Quist	Jens-Wilfred Christensen	Hugo Elmer
Kjeld Lund	Niels Brøndum	Søren Aagaard Petersen
Holger Larsen	Kaj Palsgaard Andersen	Finn Andersen
Poul Olesen	Preben Brandt	Svend Erik Christiansen
Niels Lund Jensen	Per Haugaard Jacobsen	Kaj Bent Hansen
Bent Jensen	Ole Mogensen	Ib Poulsen
Ove Vedel Jensen	Frank Jensen	Leif Birkbak
Poul Wigh Felsen	Søren Hertel	Ove Samson
Tage Præstmann Olsen	Henrik Aundal	Carl-Otto Levison
Viggo Nielsen	Peter Wang	Ole Bech
Jørgen Peter Moosdorf	Karsten Gade Jensen	Axel Thomas Boldt
Poul Erik Dresager	Lars Gregersen	Sten Paulsen
Peter Thygesen	Tage Andersen	Helge Hoff
Bernt Santesson	Peter Hegndal Hansen	Henrik Boelsmand

